

# DUVAN



FRANCISKANBRÖDERNA T.O.R.



Tertius Ordo Regularis Sancti Francisci  
de Paenitentia

Julen  
2019

... till eftertanke.

Varför är Jul mer populär än Påsk ?

Att Julens är mer populär än Påsk i vårt sekulariserade (avkristnade) land beror absolut inte på Kyrkans teologi, och man misstänker att samma fenomen råder även i mer religiösa länder, och kan tänkas ha gjort sig gällande även under medeltiden. För människor är inte alla lika insiktsfulla i teologisk mening någonstans, och kanske inte alltid vill riktigt förstå på grund av bristande tro. Vid Julens högtid firar vi Guds människoblivande (inkarnationen). Vid Påskens högtid firar vi den människoblivne Gudens uppståndelse från de döda. Det är givetvis inte "lättare" att tro på Julens under än på Påskens, men kanske är det "lättare" att fokusera främst på – medmänsklig kärlek, generositet, glädjen åt varandra och åt familjen, behov av festligheter, och åtminstone på våra breddgrader, allmän tillit till hoppets kraft då vädret är som allra kallast och mörkast. Många i



Tack för förbön,  
praktisk hjälp  
och  
penninggåvor under  
det gångna året !

Glöm inte at läsa DUVAN

under

år 2020 .

*Frivilligt bidrag !*

**God Jul !**

Franciskusgården, Jons väg 44. 433 73 Jonsered  
Helige Franciskus Stiftelse – Plusgirot 56 26 07-2  
Helige Franciskus Brödraskap – Plusgirot 26 60 49-6

Må år 2020 bli välsignelsebringande !

sekulariseringens tid, då så många inte ens vågar begrunda Guds existens kan det mycket väl hävdas att det inte bara är frågan om en felaktig brännpunkt utan om ett slags modern, eller snarare, en postmodern "irrationalitet" som inte vågar komma till insikt om, att tro på Gud och den han sände i världen, hans Son som blivit en av oss vid jultiden, Jesus Kristus, har omdefinierat vad vi menar med människan och mänskligt för evigt. I vår definition av oss själva ingår inte den råa hedendomens människosyn, inte heller den klassiska antikens syn, eller den vanligaste asiatiska synen som betraktar livet som billigt och fattigdom och sjukdom som "karma", eller ens den vanligaste afrikanska synen, där "djungelns lag" har rått och endast den starkaste och mest intelligenta är "fit to survive". Nej, den fallna världens frälsningsplan blev fullbordad i Jesus Kristus, fastän inte alla som bär det kristna namnet har levt enligt hans kyrkas lära. Långt därifrån! Vi ser tydliga tecken på hur vårt samhälle och även världssamfundet nu, steg för steg överger den gudomliga kärleken som kristendomens missioner har predikat världen över i Guds namn, han som är "kärlek". Ja, även vårt eget samhälle hårdnar, och omoralen florerar och kriminaliteten.

Påskens evangelium har faktiskt alltid ställt hårdare krav på tron än Julens, eftersom man kan inbilla sig, att Julens viktigaste läror har att göra med "detta liv", med hur vi behandlar varandra, och inte på allvar tar till sig tro på Gud och den han har sänt i världen som är vår Gud och Frälsare, och således budskap om det tillkommande livet och nödvändigheten att bli redo för "ett evigt liv" i intim förening med honom. Påskens tro sätter läran på nästa livet i centrum.

### **Eller beror skillnaden på Julfirandet och Påskfirande främst på att Jul sker på vintern och Påsk på våren?**

Ja, i Sverige har vi också en annan helgdag som också är mer populär än Påsk – Midsommar – "den Helige Johannes Döparens Dag", vars namn är mer eller mindre bortglömd. Den stränga ökenasketen, "som varken åt [...] eller drack" – till skillnad från Jesus. (Luk: 7:33) Han förkunnade också ett budskap om Guds rike även innan Jesus trädde fram som den väntade Messias. Ganska snart blev Johannes en martyr. Han levde inte så länge att han fick se Jesus avrättade på Korset eller när han stod upp från de döda och for upp till himmelen. Han dog i uppfattningen att Guds rike

stod för dörren. Han fick inte höra att Jesus sade till den romerske guvernören som lät honom korsfästas: "Mitt rike är inte av den här världen". (Joh 18:36) Jesu rike skulle upprättas i den tillkommande världen – i evighet. Det är givetvis inte något fel att festa och dansa till Johannes Döparens ära, men det vore på sin plats att försöka förstå vad den förelöparen menade med att predika "bättring".

### **"Halloween" är kanske ett ännu mer avskräckande exempel på folkets brist på förstånd på avkristningen.**

Dels därför att firandet av "All Hallows Eve" ("Alla Helgons Afton") har upptagits bland våra seder i våra egna dagar, då vi klär ut oss som spökar, demoner vampyrer, varulvar och alla slags "ghouler" (gengångare), skräckfigurer kriminella och mördare, men också kungligheter, yrkesfolk, "cowboys", indianer, vikingar, och även munkar, nunnor, helgon, m.m., hålla maskerader, tigger godis, och ägnar oss åt rackartyg etc., för att betona att ALLA kommer att dö – fram till midnatten, då Gud återtar regering och hans frälsningsplan blir det enda som gäller. "Jack-o-lanterns", flygande häxor, svarta katter (*spiritus familiares*), och allt sådant, när Guds och hans helgons styre återställs och terror, skräck och själve den Onde bannlysas till helvetet. Dels för att underhålla ungdomarna som kanske är skoltrötta.

I diverse sammanhang har dock av "Halloween" blivit ett slags godtagbar "Satanism" – en återgång till hedniska föreställningar eller åtminstone en anti-kristen manifestation, ibland med ockulta rötter. Å andra sidan en allt för häftig religiös kampanj (reaktion) mot "Halloweens" excesser gagnar knappast religion mer än en kampanj mot Sankt Nikolaus halv-gett, halv-demonisk följeslagare, "Krampus", som skall ta hand om elaka barn i Österrike och Bayern.

En stor fara kan dock vara att kristendomen, att tron på Guds sanning avfärdas allmänt som "mytologi" – som en aspekt av folkföreställningar, som inte någon utbildad person kan uppfatta som mer än ett bevis på mardrömsliknande föreställningar.

### **Hedniska föreställningar förbundna vid påskfirande har haft större genomslagskraft i andra länder än i Sverige.**

Eventuellt beror Påskens underlägsenhet i förhållande till Midsommaren mest på att Midsommaren firas som ett slags naturfest, fastän med en påtaglig hedniska bakgrund, med majstången som är en uppenbar "fallosymbol" (symbol för den manliga sexorganet och

således något vars bakgrund inte kan härledas från något annat än en fertilitetskult, även om man också hoppades på bördiga skördar och djur som jämt var dräktiga, m.m. Sången "Små Groddarna", fastän den är barnvänlig bara tycks förstärka ledmotivet.

Man frågar sig dock varför harar (och kaniner) och deras ungar, och tuppar, höns och ägg o.s.v., och även den "germanska" namn – "Easter" (Ostern), som en del etymologer anser kan härledas helt säkert från "Oestre", en gudinna kopplad till solens uppgång, säsongen VÅR, och således till fertiliteten, saknas. (En del andra insisterar att ordet egentligen har sitt ursprung i forn-germanskans – "Aufstehung eller aufstehen" – och syftar direkt på "uppståndelsen".)

Det är mer eller mindre klart att en begreps-sammanslagning av avgörande betydelse har förpestat många påskkulturer, dock inte i någon högre grad den svenska, varför det inte finns något större intresse för "påskharen". Man kan dock vänta att kommersialism kommer att få igång en liknande utveckling som har skett med Halloween.

Nåja, än så länge kan man fira de tre heliga Påskdagarna, Långfredag, Påsklördag och Påsksöndag, och även Skärtorsdag, då vår Herre instiftade den Heliga Mässan och det Heliga Prästerskapet, begrunda sin försoning med Gud genom Jesu offer på korset, och hans uppståndelse från de döda, utan att förklara för alla att "påskharen" är hämtad ur en utländsk saga.

## **Ja, det nu-aktuella problemet med vårt Julfirande är, att det kristna budskapet, har nästan blivit olovligt på offentlig plats, i skolan o.s.v.**

I och för sig är en minskning av kristna symboler och texter bara att vänta i sekulariseringens tider, men aggressiv historieförfälskning av ohederliga personer, särskilt dem som representerar offentligheten, borde inte tillåtas göra så, särskilt på uppenbart olämpliga platser som "äldreboende". I skolan "historielöshet" borde inte förekomma, i all synnerhet när det är helt uppenbart att man uppmuntrar nykomna religiösa traditioner, texter och traditioner att respekteras, till exempel muslimernas. Och att kritik är förbjuden. Även judarnas religiösa traditioner respekteras av nästan alla. Troende och praktiserande kristna har givetvis också blivit en minoritet i Sverige, men borde få respekt.

Nu förstår skribenten, att mycket beror på vår historia i vilken kristendomen (den protestantiska) har haft en mycket stark majoritets position, där

avvikande uppfattningar inte ens haft existensberättigande förrän år 1951, MEN åtminstone den svenska intelligensen borde snart inse att dagens årtal är snart 2020.

Hur många ens vet eller vill förstå kristendomens grundläggande lära, att Julens budskap är – att Gud har blivit människa i Jesus Kristus? Och att människan inte kan fullkomnas eller få ett evigt liv utan förening med Gud, med honom och allt som Jesus har sagt och gjort. Skulle inte alla få veta detta som har utexaminerats av svenska skolan, där "religion" är ett akademiskt ämne och kristendomen en oskiljaktig del av landets historia?

## **Hur det än blir med landet och dess andliga utvecklingen, måste vi kristna uppehålla vår religiösa subkultur vid liv!**

Det kan vi göra endast med mera medvetna församlingar, familjer och gemenskaper, OCH med kunniga och orädda enskilda bekännare, som kräver att Jesu Kristi födelses firande inte får uttraderas ur vårt folks synfält, att Evangeliet inte få upphöra att förkunnas p.g.a. kommersialisms brus, och att bönen och tillbedjan inte relegeras till helt privata förekomster. Det behövs starka och modiga bekännare som är inställda att simma motströms.



## Den helige Franciskus och Julens betydelse.

Julhögtiden lyfter fram en Gud, som kommer utan vapen eller styrka i förhoppningen om, att människan skall ta emot honom, sade Påven Benediktus XVI. Bilden av Gud som blir människa ser vi mycket tydligt i krubban, en tradition som är ett kännetecken på det kristna julfirandet, med anknytning till d.h. Franciskus fri-lufts mässa i Grechio med ett "kyrkospel" med levande människor och djur, och även ett levande spädbarn.

Tomas av Celano skriver i **Vita Prima Sancti Francisci**: "Den helige Franciskus brukade erinra sig Frälsarens ord och gärningar genom att enträget betrakta dem och ständigt draga dem till mines - särskilt Frälsarens ödmjukhet, som på ett enastående sätt gjorde sig synlig genom hans människoblivande. Folk blev mycket tagna av denna framställning av Julens mysterium. Skogen runtomkring fylldes av den samlade skarans röster och bergen genljöd av jubel. Bröderna sjöng och den helige Franciskus stod vid krubban och suckade av glädje."

Påven Benedikt XVI sade följande: "Tack vare den helige Franciskus, så har vi kristna kunnat uppfatta, att Gud i Julen verkligen har blivit Immanuel, **Gud med oss**, den från vilken inga hinder eller avstånd kan skilja oss. I detta barn, har Gud kommit så nära var och en av oss, att vi kan vända oss till honom med tillit och leva i en tillitsfull gemenskap som är präglad av djup vördnad för honom, liksom vi gör med ett nyfött barn."

"I detta barn är Guds kärlek i sanning uppenbarad: Gud kommer utan vapen, ja, utan styrka, eftersom han inte har för avsikt att besegra oss utifrån, utan vill hellre bli välkomnad av oss inifrån. Gud blir ett försvarslöst barn för att besegra människans stolthet, våld och habegär. I Jesus intog Gud denna försvarslösa hållning, för att med kärlek vinna oss och föra oss till vår rätta identitet".

Påven inbjöd de troende att bedja till Fadern, "att han måtte ingjuta denna enfald, med vilken vi, liksom Franciskus kan i våra hjärtan beskåda Herren i Betlehems barn". "Då," sade han, "kan också vi erfara [...] detta som skedde med de närvarande i Greccio [...], där "var och en" blev fylld med ousäglig glädje".



## D. H. Franciskus sade:

Det är när vi ger, att vi får.

Börja med det som krävs,  
gör sedan det som är nödvändigt,  
och plötligt -  
kommer du att kunna göra det omöjliga.

Att simma mot strömmen är bra för hjärtat.

De gärningar du gör kan vara den enda predikan  
att visa personer hör idag.

Ingen skall kallas din fiende,  
ty du har inte någon fiende förutom dig själv.

En enda solstråle är tillräcklig  
att driva bort många skuggor.

Att förändra världen måste vi göra gott  
mot dem som inte kan betala tillbaka.

Var inte rädd att drömma om stora saker.

Om du vill ha möjligheter, ge möjligheter.





### Klosterkatten var inte nöjd med vår julkrubba.

Br. Ragnar, i likhet med sina företrädare Br. Rufus och Br. Hubert har klagat över det faktum att katter spelar inte någon roll i vår julfirande, varken i det civila eller idet religiösa. Den "*Santa Claus*", som har importerats från Amerika, en helt sekulariserad version av "*Sankt Nikolaus*", tycks bara vara intresserad av renar som sägs dra hans släde. Den inhemska "*tompten*" har bara en get. Vidare finns det aldrig någon katt våra "*julsener*" eller invid krubban – en ox, en åsna, får, getter och ibland även en hund som vallar dem. Br. Ragnar frågar med rätta: – vore det inte naturligt att vänta en katt i en stalle? Hur höll man stallet fri av mös och råttor? Br. Ragnar efterlyser både realism och rättvisa. Är det inte ändå fråga om diskriminering? Framställs inte de tre vise männen alltid som en ung, en medelålders och en gammal man av tre olika raser? Varför uteslutes katter från Julens framställning av djurriket?



Ursäkta ! Christmas greetings turned into Candlemas greetings.